

## Hayatta Belki de İlk Kez Elim Yazmak İstemiyor

Berrin Erdiñ Frik

Her zaman herkese, her yaştan insana söyleyecek sözüm, anlatacak birşeylerim vardır, bununla ilgili de hiç sıkıntı çekmem. Ama bu konu ile ilgili yazmak istediğim halde kaç zamandan beri elim varmıyor. Ama bir yandan da yazmak istiyorum. Çünkü çok anılarım var...

Güner Bey benim kuzenim olduğu için hayatımın ilk dönemlerinden beri hep hayatımdaydı. Belki de hayatımda gördüğüm en yakışıklı, en kibar, en muzip, en karizmatik insanlardan biriydi. Ben büyüdükçe ise karşılıklı fıkralar anlatmayı sevdiğimiz, birbirimizin sohbetinden zevk aldığımız iki kuzen olmuştuk. Birbirimizi gördüğümüz an hemen aklımıza çeşitli fıkralar gelir, karşılıklı birbirimizi alt etmeye çalışırdık. Bu çoğu zaman da eş-dost arasında kızgın bakışlara neden olur, herkes konuşurken biz iki sınıf arkadaşı gibi kıkır kıkır gülerdik.

Yıllar sonra bu dostluğumuz, bana yaptıkları iş teklifi ile işçi-işveren ilişkisine döndüğünde de bu yakınlığımız hiç bozulmadı. Rahmetli Feridun Bey de dayım olduğu için, baba oğulun ne kadar farklı olduğunu beraber çalıştığımız dönemlerde daha iyi anladım.



Şirket Semineri Molası, 2006

Feridun Bey ne kadar insanın yüzüne herşeyi söyleyen açık sözlü ise, Güner Bey tam tersine, içindekileri direkt söylemekten kaçınan, açık sözlülüğün insanları kıracağına inandığı için sevmediği şeyleri dolaylı yoldan anlatmayı seven bir kişiliğe sahipti. Sigara içtiğim dönemlerde 13 sene evvel Levent'teki ofisimizde çalışma saatlerinde günde sadece 3 sigara içer, binada sigara içme yasağı olduğu için, sigara içen arkadaşlar yemekten sonra en alt kata iner, açık cam önünde alel acele sigara içerdik. O kimseye karışmayan, bir şey söylemeyen Güner Bey, ısrarla ben ne zaman sigaraya aşağıya insem bir şekilde odama gelip beni bulamayınca en aşağıya kadar iner, eliyle dumanları savurarak, bana "Dumandan kimseyi göremiyorum söyler misiniz Berrin buradaysa yukarı gelsin" diyerek beni mahçup ederdi. Aynı davranışa Erol Bey'de dahil olunca benim bu işten hemen kurtulmam lazım geldiğini anlayıp bundan tam 10 sene evvel sigarayı tamamen bıraktım. Sigarayı bırakmama baba oğul Frik'ler sebep olmuşlardır.

İlerleyen senelerde hayatın akışı içinde birbirimizi kırdığımız, küstüğümüz dönemler de olsa, gerek iş yemeklerinde, gerek şirket seminerlerimizde, yolculuklarda, şirket pikniklerinde, kutlamalarda hep karşılıklı oturur, şakalaşırdık.

En son, eşi Fahire Frik ile 55 yıllık evliliğini kutladığımız 3 Mayıs günü yine tam karşımda oturuyordu. Yorgundu, bir şekilde karamsardı, kendisine, yapacak daha çok işi olduğunu, dünya kadar anısı, resimleri olduğunu, bunları yazması ya da resimlerini tanzim ederek şirket için bir dokümanter hazırlamasını, kendisine bu konuda seve seve yardımcı olabileceğimi söyledim. Nedense o çekingen mizacı ile kendisinin bizce çok kıymetli anılarının başkalarınca hiç değeri olamayacağına inanıyordu. Aksine bizim çok eski, köklü ve değerlerimizle övünmemiz gerektiğini, yeni genç arkadaşlarımıza bunları anlatmamız gerektiğini söylediğimde de ilk kez bana hak verdi.

Ne bilirdim ki o günden sadece 1,5 ay sonra o resimleri, o yazıları tasnif etmek yine bana düşecekti?

Benim için şimdi siz yine bir olimpiyat toplantısına ya da yolculuğuna çıkmış kadar uzak, her an şirketteki odanıza girecek kadar da yakınsınız.

Sizi her zaman kınılğan, zarif, bazen karamsar bazen neşeli ama içinizdeki muzip çocuk kişiliğinizle anacağız. Artık fıkraların da tadı tuzu kalmadı...

Nur içinde yatın.