

Güner Beyciğimin Anısına

Av. A. Hüsnü Güreli

Yıl 1980 Ocak ayı. Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'ndan istifa ederek özel sektöre geçtiğim dönemde o günlerin psikolojisini bugün dahi yaşıyorum. Devlet adına sonsuz yetki ile vergi incelemesi yapan bir büyük bağımsız gücün o insana verdiği duyguları düşünün. Ama bir gün de yetmeyen ücret ve geçim derdi ile özel sektöre ayrılma zorunda kalışı. Her çeşit karaktere sahip olan patronlar ve yöneticilere Mali Müşavirlik yapma zorunluluğu. Bu duygu, her özel sektöre ayrılan Hesap Uzmanı için tartışmasız az veya çok bir tedirginlik ve korku hissi oluşturur.

Ben de aynı duygularla Mali Müşavirlik bürosunda çalışmaya başladığımda ilk müşterim Dr. F. Erik İlaç Sanayi Ltd. Şti. oldu. İşte bu gelişme, benim ilk günlerimde moral depolamama büyük katkı sağlayan en güzel olaydı. Zira, ilk firmamda karşıma çıkan muhteşem bir insan vardı: GÜNER ERİK.

Kendisi ile karşılaştığımda inanılmaz kibar, asil bir İstanbul Beyefendisi ile tanışmıştım. Çalışmaya başladık. Bu geçen 27 sene zarfında sanki bir patronun Mali Müşaviri ile ilişkisi gibi değil de, firmasının ortağı veya çok önemseydiği bir arkadaşı gibi davrandı bana. Hayatım boyunca bu kadar dürüst, bu kadar beyefendi, bu kadar devletine, vatanına saygılı ve bir o kadar da mütevazı bir insanla çok az karşılaştım. Bunca yıldır devletine karşı mükellefiyetlerini yerine getirirken bizlere her zaman hiç eksik bir taraf bırakmamamızı, ödenmesi gereken her türlü mükellefiyetin fazlasını ödeyecek şekilde işleri düzenlememizi isterdi. Milyonda bir de olsa risk almayı hiç istemezdi.

Muhterem ve rahmetli Güner Bey sadece bana değil, iş hayatında herkese aynı şekilde yaklaşan bir insandı. Bu geçen süre zarfında şirkette çalışan herkese, son derece zarif ve hoşgörülü davrandığını, hata bile görse, çalışanlarının ekme parasına saygılı olduğu için, kimseyi işten çıkartmadığını gözlemledim. Şirketinde çalışanlara sanki onun personeli değil de, çocuğu imiş gibi davrandığına her zaman şahit oldum. Milli Olimpiyat Komitesi'nde ve sporculuk dönemlerinde vatanına hizmet için çırpınan gerçek bir vatanperverdi. Güner Bey bilge bir insandı. Dürüstlük ve asalet sembolüydü.

Son 10 yıl içinde şirketin yönetimini kesin olarak oğlu Erol Bey'e devrederken de hiç tereddüt etmedi. Tabii ki Erol da, Güner Bey ve çok saygıdeğer Fahire Hanım'ın oğlu olarak ağacın dibine düşmüş bir kaliteli ve çalışkan kişilikti. Güner Bey eşi ile de, oğlu ile de çok mutlu bir hayat yaşadı. Bol bol seyahat etti. Hayatta iken bilerek hiç kimseyi kırmadı, gücendirmede. Ebedi yolculuğa çıkarken gözü arkada da kalmadı. Ben de, Güner Bey'in özelliklerine tıpatıp benzeyen babacığımı bir ay önce kaybettiğim için Erol'un ve eşi Fahire Hanım'ın hislerini çok iyi anlıyor ve kendimi onlara şimdi biraz daha yakın hissediyorum.

Birlikte geçirdiğimiz 27 yıla şükrediyor, bana verdiği her türlü katkı için rahmetli Güner Beyciğime minnet ve şükranlarını sunuyor, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyor, Allah rahmet eylesin, rahat uyusun diyorum.