

Bu da Benim Hikayem

E. Selahattin Yörük

Dünyadan bir yıldız daha kaydı, o yıldızın adı da Mehmet Güner Frik'dir. Evet hiç mübalağa etmiyorum. Bu kayan yıldız seksen yıllık yaşamımın hemen hemen hepsini beraber geçirdiğimiz çocukluk, mektep arkadaşlığı, askerlik, 50 yıllık iş ve nihayet yaşlılık arkadaşlığıdır ki anılarla dolup, cenabı Allah'ın her kuluna nasip etmediği bir beraberliktir.

Esasen kıymetli evladımız, Sayın ve Sevgili oğulları Erol Frik Bey'in Dirim mecmuasının Nisan-Mayıs-Haziran 2007 sayısında çok şahane bir başlık atarak (Bir varmış, bir yokmuş) adı altındaki yazılarının tamamen içinde bulunduğumdan yaşlılığımın da verdiği duygusallıkla sanki o günleri yeniden yaşıyormuş gibi ve defalarca inanın ağlıyarak tekrar tekrar okudum. Bu yazılardan dolayı Sayın Frik Bey'e teşekkür ederim.

Evet, yazımın başında da belirttiğim gibi bu dünyadan bir yıldız daha kaydı demiştim. Ama bu seferki kayan yıldız başka türlü bir yıldızdı, hani sizlerde pek çok defalar görmüşsünüzdür. Malum gökyüzünde pek çok sayısız yıldız vardır ve bunlardan bazıları yıldızların arasından kayarken pek farkedilmezler. Ama bu seferki kayan yıldız, yıldızların içinde hem büyük hem de çok parlaktı, kayarken hemen farkedildi. Şöyleki seksen yıllık beraberliğimi de güler yüzlülüğü, çalışkanlığı, titizlik ve temizliği, centilmenliği, arkadaşlarına karşı vefalı oluşu ve bilhassa anlatılmayacak derecelerdeki spor hayatındaki başarıları ve daha nice nice yüksek vasıfları ile hep bizlere örnek olmuştur. Bu saydığım

meziyetler onun köklü bir Osmanlı ailesinden gelen ecdadından almış olduğu görgü, terbiye, asalet bugün hemen hemen bulunmayan eski bir hakiki İstanbul Beyefendisi haline getirmiştir.



Bu vesile ile yukarıda saydığım meziyetlerin hepsi rahmetli babaları, çok çok muhterem Dr. Feridun Frik ve anneleri Leman Hanımefendi'den ve ailesinden intikal etmiştir. Yukarıda saygı ve rahmetle andığım muhterem büyüğüm Dr. Feridun Frik Beyefendi'den bahsederken 50 yıl aralıksız devamlı olarak basıp hazırladığım Dirim Tıp Mecmuası dolayısıyla hemen hemen her gün beraber olabilme şansına sahip oldum, dolayısıyla kendilerinden çok şeyler öğrendim. Bendenize

Güner Frik'in Anısına

çok yakınlık gösterdiler. Hayattayken kendilerine de söylediğim gibi hayatımda ikinci babam gibi hissettim. Bu duygularıyla cesaretlendim, hayatta eğer bir nebze muvaffak oldu isem bu muvaffakiyetimi kendilerine borçluyum.

Başladığım hikayenin sonu: Sayın ve sevgili kardeş mesabesindeki arkadaşım Güner Frik ile vefatından çok kısa zaman önceki telefon görüşmemizde Sultanahmet'teki yine 80 yıllık arkadaşımız radyocu Hikmet'in vefat haberini verdiğinde yine çok üzülmüştük. "Sen nasılsın" dediğinde de "Vallahi Güner'ciğim, ufak tefek rahatsızlıklar var ama buna da şükür, bu yaştan sonra çocuk gibi kızamık çıkaracak değiliz ya" dediğimde "Bravo sana, ne kadar optimistsin, zaten evvelden beri hep iyiyim derdin" dedi, hep beraber gülüştük.

Sayfalara sığmayacak yazıma son verirken başta Sayın muhterem büyüğüm Dr. Feridun Frik Beyefendi ve eşleri ile sevgili arkadaşım Sayın Mehmet Güner Frik'e cenabı Allah'tan rahmet diler, hayatta kalan tüm Frik ailesine ve camiasına baş sağlığı dilerim.

Güner'ciğim sana Allahısmarladık demiyorum, güle güle diyorum. Bu dünyadaki değerli arkadaşlığımızın öbür dünyada da devam edeceğine inanıyorum. Makamın cennet olsun, rahat uyu.