

Beyfendilik Onun Kadar Kimseye Yakışmazdı

Ergun Başkan

Çok eski dostlukları tanımlamak için "40 yıllık dostumdu" deriz. Benim Güner'le tanışıklığım 70 yıllıktı. Bu, bir ömür demektir.

Ben Güner'i tanıdığımda Güner 8 , ben de 5 yaşında idim. Ailece tanışmamız sebebiyle beni bazen Güner'lere bırakırlardı. O zamanlardan aklımda kalan, Güner daima bir şeylerin üzerinde gezerdi. Kah dolabın, kah kanapenin üzerinde en güç pozisyonlarda dururdu. Nitekim bu hareketlilik ve dinamizm Güner'i atletizme yönlendirdi. Ailece sporcu idiler. Ablası Samiye Hanım'ın da eskrim şampiyonlukları vardı.

Babamın Ankara'ya tayini üzerine Güner ve ailesi ile irtibatımız zayıfladı. Onlar İstanbul'da idi. 15-16 yaşlarımda Güner'le tekrar Ankara'da bir araya geldik. Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda atletizm müsabakaları vardı ve Güner Türkiye üçadım atlama şampiyonu olarak gelmişti. Bir şampiyon ile kolkola resim çektirmek beni ne kadar gururlandırmış ve mutlu etmişti tarif edemem. Güner bir müddet daha atletizm yaptıktan sonra sakatlıklar sebebiyle atletizmi bıraktı.

Tahsil boyunca o İstanbul'da ben Ankara'da idim. Sonra evlilikler, aile hayatı derken seneleler akıp gitti. Güner bu arada İsviçre'ye gitti, daha sonra baba mesleği ilaç branşında çalıştı. Babası Dr. Feridun Frik'in vefatı üzerine yönetime geçti. Bugün Dr. F. Frik İlaç Sanayii'nin bu iş kolundaki mutena yerini almasında büyük katkıları olmuştur.



Güner Frik'in Anısına

Güner bu arada spordan kopmadı. Avrupa Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu'na seçildi. Spor tıbbı konusundaki tebliğ ve araştırmaları, onu ömür boyu Olimpiyat Komitesi onur üyeliğine götüren yolu açtı. Çok çalışkan, sorumluluğunu bilen kişiliği, Almanca ve İngilizce'ye vakufu onu bu üst ve şerefli mevkiye taşıdı. Bir Türk olarak bu mevkiye erişmek kolay değildi. Komitenin 2 onur üyesi vardı, biri Güner'di. Kendisi tamamen fahri bir görev olan Avrupa Olimpiyat Komitesi üyeliğini ömrü boyunca şerefle taşıdı.

Ne mutlu bana ki son dört yılımızı tekrar buluşarak bir arada geçirdik. Unutulmaz seyahatleri beraber yaptık. Derler ki insanların huyu suyu seyahatte belli olur.

Güner daima beraber seyahat edilecek, tatile gidilecek; sözüne güvenilir, yemekte ve içmekte, gezmekte uyumlu, imkanlarını sergilemekten hoşlanmayan, daima iyi giyimi ve traşlı kişiliği ile tam anlamı ile bir beyefendi idi. Beyefendilik Güner'le özdeşleşmiş bir sıfattı. Bu tip müstesna insanlardan acaba kaç kişi kaldı?...

Güner'in hiç beklenmedik anda ani vefatı ben ve ailem için tam bir şok oldu. Halbuki bir hafta önce Vancuveur'a uçakla gidip sonra gemiye binip Alaska'yı görme planları yapmış idik. Çok yakın bir dostu ve seyahat arkadaşımı kaybetmekten tarifi imkansız üzüntü duydum. Allah rahmet eylesin.

Geride bıraktığı ailesine ve sevenlerine onun ismini yaşatmak için güç ve metanet versin...