

## BÜYÜK İNSAN DR. FERİDUN FRİK

Ecz. Nejat KARAR

Ufak tefek, narin ince yapıydı, ama büyük insandı. Sert, otoriter aksi, ve ofkeli bakışlarının altında yumuşacık, sevecen, insancıl, şefkatli ve duygulu bir kalbi vardı. Şakacıydı doğaçlama esprileri ile bir artistti. Bir tiyatro sanatçısı gibiydi. Hoş gençliğinde Direkler Arasında da oynamıştı amatörce. Osmanlıdan kalma bir insandı fakat son derece uygardı çağdaşı. Bambaşka bir hayat felsefesi vardı. Milliyetçiydi, vatanını, memleketini, toprağını severdi. Yeniliğe açtıktı ilime açtıktı eleştiriye açtıktı modern düşünceliydi. Saygınlığı vardı. Tıp çevresi onu çok iyi tanır ve sayardı. Çok yönlü bir kişiliği vardı. Edebiyatçıydı, yazardı, şairdi ve editördü. Kendine özgü titiz şık ve kibar giyinişi hal ve tavryla bir İstanbul beyi idi.

Türkiye'de 64. yıl DİRİM Aylık Tıp Gazetesini kendi olanakları ile yayınlamıştır. Bu bir olaydır, tıp hizmeti için olaydır, örneği görülmeyen bir olaydır. İkinci Cihan Savaşına Türkiye girmemişti ekmek yoktu, şeker yoktu insanlar açtı ve zorluklar içerisindeydi ama DİRİM Dergisi gene doktorun adresine gidiyordu. Bu bir idealdi. Onun için büyük insandır Dr. FERİDUN FRİK.

Kendisi ile 1965 yılının Mayıs ayında tanıştık. Dolmabahçe Setüstünde Sümbül Konaktaki bürosuna geldim. Mütevazı bir odası kendine has tipi ile beni adeta büyülemişti. Sert bakışları otoriter tavrı ürkütüyordu insanı. Ama birkaç cümle konuştuktan sonra ısındım, yaklaştım sevdim. Sanki içi pırıl pırıldı. Mert sözleri inandırıcı konuşması itimat veriyordu. Güven veriyordu, huzur veriyordu, rahatlık veriyordu insana. Ayakta duruyordum belki on dakika kadar beni süzdü baktı inceledi birden hani alıcı gözüyle derler ya. Otur evladım dedi. Hayır ola ziyaretinizin sebebi nedir gibisinden sordu. Aslında beni tanımak istiyordu, bende sabırsızlık ile kendimi tanıtmak istiyordum. Heyecanlıydım. Konuya nereden gireceğimi düşündüm. Babam Bioşimist Ecz. Asaf Karar dostuymuş. Babamda Osmanlıdan kalma enteresan bir tıptı. Anlaşıyorlardı belki. Ailemden doktor akrabalarımızı tanımış ve iyi dostlarıymış. Bunları babamdan öğrenmiştim. Böylece bir iletişim yaklaşım kurdum birden. Sevdik beni daha doğrusu gözü tuttu bende sevdim işte o saygı ve sevgi ile 25 yıl beraber çalıştım. İyi kötü acı tatlı günleri paylaştık çalışma beraberliğimiz içerisinde. Onun prensiplerine kurmuş olduđu ciddi disipline uyduk ve çok şey öğrendik. İzinden ayrılmadık.

Dr. Feridun Frik İlâç Sektörüne insan sağlığına büyük hizmetler vermiş kişidir. Türkiye’de bir ekoldür, bir çağdır, bir reformdur. Karakteri, ahlakı ve doğruluğu ile yılmadan çalışmıştır. Savunduğu fikirlerde inatçıydı. Karakterli, ahlaklı ve doğru olduğu için inatçıydı. Doğruluk anahtarı her kapı açar demişti; bir gün bana ne güzel laftı. Unutmuyorum.

Programlı disiplinli, planlı bir yaşamı oldu son anına kadar. Ayağını yorganına göre uzatan insandı. Türkiye’de ilaç piyasası zaman zaman krizler yaşamıştır, fakat o planı, disiplini ve programı ile ayakta durmasını bilmiştir. İdeallerinde de inatçıydı, yapıcı başarıcı müteşebbis ve hiç bir şeyden yılmayan karakteri vardı. Bağlı bulunduğumuz firmaların yabancı temsilcileri ve delegeleri Türkiye’ye geldiklerinde o ufak tefek narin insandan çekinirlerdi, ürkerlerdi. Saygınlığından otoritesinden ürkerlerdi.

Doktorları çok severdi zaten hayatı doktorlar ile geçmiş. Meslektaşlarını sayardı. Meslek Deontolojisine bağlıydı.

Beraber çalıştığı herkesi aynı ölçüde severdi, çalışkanı severdi, Sevgi terazisi çok iyi tartardı insanı. Çokta iyi bir psikoloğu insanı iyi tanırdı bir bakışta. Gözleri keskindi. Bakışları etkiliydi. Tatlı insandı büyük yük insandı, değişik insandı felezof insandı Dr. Feridun Frik. Rahmetle anıyoruz ancak o ölmedi her şeyi ile içimizde yaşıyor. Bizlere bıraktığı kültür, ahlak, karakter ve doğruluk mirası yeter.

— o o o —