

KASABA DOKTORU - Anılar

Dr. Muzaffer Sertabiboğlu



Dr. Muzaffer Sertabiboğlu 52 yıllık meslek hayatı boyunca başından geçenleri kitabında sade bir dille anlatıyor. "Kasaba Doktoru", Cumhuriyet'in 25. yılı kutlamalarında çıplak ayaklı öğrencilerin geçit töreninden, Harp gemisinden kucakta romorköre indirilen Cumhurbaşkanı Celal Bayar'a, yedeksubay olarak alayda çıkan uyuzla mücade-

leden, zoraki sünnetçiliğe kadar, bazen insanı gülümseten bazen hüznölendiren öykülerle dolu bir -yaşam- kitap.

Anadolu'da binlercesi yaşanmış ve halen yaşanabilecek yoksulluk ve imkansızlıktan kaynaklanan güçlükleri aşmaya çabalamış bir hekimin insanlara olan sevgisini her öyküde hissediyorsunuz. Kitabın önsözünde Tarihçi-Yazar Cemal Kutay'ın da dediği gibi anlatılanlarda sadece kendisinin yaşamı ve ülkenin sağlık sorunları değil, kişilerin ve toplumun tüm yaşamı ve o dönem itibarıyla bütün ülkeyi de buluyorsunuz.

"Diriliş" bölümünde anlattığı hastası Hafize Dalıran'ın "Doktor Bey boşuna benim canımı yakma, ben öleceğim" sözlerini anlatırken olaydan yaklaşık 50 yıl sonra gözleri yaşaran, meslektaşının yaptığı hatadan bahsederken onun adına utanarak sessizce konuşan ve Çeribaşı Arif Usta'nın mesleğine bağlılığı ile halen gururlanan bu duygusal ve mesleğine gönülden bağlı hekim bu kitabıyla genç hekimlere ulaşabilmeyi istediğini söylüyor.

İstanbul Tabip Odası'na bu isteğin gerçekleşmesine olan katkısından dolayı teşekkür etmek gerek.

Kitabı İstanbul Tabip Odası'ndan edinmek mümkün.

Tel: 0212 514 02 92 Faks: 0212 213 37 36



1921'de Mersin'de doğdu. Mersin ve Adana'da orta öğrenimini tamamladı. 1940'da İstanbul Tıp Fakültesi'ne girdi. Sağlık Bakanlığı'na bağlı talebe yurdunda kaldı. 1946'da naklen götürüldüğü Ankara Tıp Fakültesi'nin ilk mezunlarından oldu. Dört yıllık zorunlu hizmetini Hükümet Tabibi olarak Hekimhan, Gündoğmuş, Kaş ve Mersin'de yaptı. Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü'nde başladığı ihtisasını Cerrahpaşa Hastanesi İntaniye Kliniği'nde 1955'de tamamladı. Edirne Devlet Hastanesi'nde Bakterioloji ve İntaniye Servis Şefliği'ne atandı. Edirne Milli Eğitim Baştabibliği görevi sırasında, 1970-74 yılları arasında Edirne, Kırklareli, Tekirdağ Tabib Odası Başkanlığı ve Trakya Üniversitesi'ni Kurma Derneği Başkanlığı yaptı. 1976'da İstanbul'a gelerek Küçükyalı'daki muayenehanesinde on yıl süreyle serbest hekim olarak çalıştı.

52 yıllık meslek yaşamının öykülerini içeren "Kasaba Doktoru" isimli kitabını yazdı.

Yatak İçinde Hastaya Götürülen Doktor

1956 yılının ocak ayı... Trakya son yılların en çetin kısmı yaşıyor. Buzların mızraklar gibi saçaklardan sarktığı tipili bir 6 Ocak gecesi saat 2'de kapım çalındı, açtım. Kapıda görünen bir traktör ve römork yerine traktöre bağlanmış bir arabası. Araba içinde bir yatak, yorgan ve elinde açık bir şemsiye tutan bir delikanlı. Arabada, yorganla örtülü yatak içinde muayeneye getirilen bir hasta varsayımıyla "Hastayı hemen içeri alın" dedim. Aldığım cevap biraz şaşkıncı oldu, "Doktor bey hastamız köyde biz seni almaya geldik!"... "Hangi köydensiniz, bu tipide köye nasıl gideriz?"... "Vaysal köyündeniz, aha araba, arabada yorgan döşek var... Girersin yatağa, oğlum da başına şemsiyeyi tutar, sizi ışıltmeden götürüp getiririz!.." Edirne'de yeniydim, Vaysal köyünün Bulgaristan sınırına yakın bir köy olduğunu bilmiyordum. Hoş bilsem de ne farkederdi?.. Bu mesleğe Hipokrat yeminiyle girmiştik... İlkyardım çantamı hazırlayıp paltoma büründüm ve ayağımdaki botlarla arabadaki yatağa gömüldüm... Ver elini Vaysal köyü... İkibuçuk saat sonra köye varabildik. Hastamız 17 yaşında bir delikanlıymış. Solunum zorluğu içinde, 40 derece ateşle yatıyordu; terle kaplı yüzünde mormor dudaklar... Soydurup dinledim, teşhis: Çift taraflı pnömoni (Zatürre). İlk tedavisini yapıp reçetesini yazdım. Aynı şekilde yorgan döşek ver elini Edirne... Sabahın saat sekizinde hastaneye giriş imzasına yetiştim. O gün günboynu halsiz, uykusuz, fakat bir delikanlıyı kurtarmanın huzur ve zevci içinde normal hastane mesaisine devam... Hey gidi mutlu günler hey!..